

Templet - finns det idag?

I antiken kryllade det av tempel i städer och på heliga höjder. Kanske vi inte tänker på vad som skiljer dem från kyrkor och bönhus i våra dagar. När jag växte upp i "fromma" Småland kallade man ofta kyrkan för Guds hus - tempel, utan att närmare göra sig reda för vad det betyder rent konkret.

I den bibliska tanken är egentligen ett tempel en absurditet eftersom det är platsen där gudomen bor. När Salomo ändå får lov att bygga det första templet i Jerusalem inser han det omöjliga att fästa Gud vid en särskild plats: "Himlen, himlarnas himmel och jorden rymmer Dig inte." Ändå vågar han be att Guds närvaro "Shekina" ska vila över platsen så att alla som vänder sig dit i bön ska bli hörda. Gud besvarar bönen och vi läser i 2 Krön 7 hur Herrens härlighet uppfyller templet.

Beträffande det andra "Herodes tempel" som beundras av lärjungen i Mark 13 säger Jesus att inte sten ska lämnas på sten och Josefus berättar i sin historia om det judiska kriget att man kunde se Guds närvaro lämna platsen innan förstörelsen skedde år 70.

Nyckelordet är alltså "Shekina", härligheten, närvaron. Platsen byggd av människohand har gjort sin tjänst. Något nytt har kommit: Gud har själv blivit människa. Närvaron finns i Jesu person. Där Han är, där är Himmelens Gud i jordisk gestalt.

Och nu kommer vi till den spännande slutsatsen!

Kyrkobyggnaden lånar sin helighet av sakramentet som vilar på altaret. Där är den himlafarne Jesus Kristus efter Sitt eget löfte i det konsekrerade brödets och vinets gestalt. - Och än mer; denna "Shekina" tar sin boning i oss när vi äter och dricker som aposteln skriver i 1 Kor 10. Inte därför att vi tror eller tvivlar, utan därför att Kristus säger att "Detta är min kropp", "Detta är mitt blod".

Så får vi spritta av tacksamhet över altarbordet, vare sig det är av pampig marmor med sköna utsmyckningar eller en ganska torftig hylla bredvid en sjuksäng.

Bäva i jublande glädje att Gud tar Sin boning i oss och arbeta på att göra denna boning Honom värdig.

Ödmjukt böja oss för det faktum att Han har gjort Sig ett tempel i varje bröst som begått HHN, hur bra eller illa vi tycker om denna medmänniska.

Upptäcka var Herrens tempel finns idag - mitt ibland oss.

K