

Information från Svenska kyrkans fria Synod Nr 2, april 2015



Den enda tänkbara slutsatsen

Sherlock Holmes campade med doktor Watson. De slog upp tältet, bredde ut sovsäckarna i det och gick på en kvällspromenad. När de sedan lade sig tittade de upp mot stjärnhimlen och Holmes frågade:

- "Vad drar du för slutsats av det här?"

- "Tja, eftersom universum består av miljarder stjärnor är det ett under att det finns liv på just den här planeten. Och du då?"

- "Du har förstås rätt", svarade Sherlock. "Själv drog jag bara slutsatsen att någon har knyckt vårt tält!"

Sherlock Holmes brukar mena att när man har uteslutit alla tänkbara förklaringar är en otänkbar förklaring den enda tänkbara.

Så är det med uppståndelsen. De tänkbara förklaringarna faller en efter en: Jesus kan inte ha varit halvdöd i ett par dygn och sedan slagit ner en beväpnad romersk vaktstyrka. Varken romarna eller översteprästerne visade upp det stinkande liket när ryktet om uppståndelsen började gå, eftersom de inte hade kroppen. Lärjungarna gav sina liv i övertygelsen om att Jesus hade uppstått - vilket de inte hade gjort om de hade vetat att det hela egentligen var en bluff.

Alltså är den otänkbara förklaringen att Jesus har uppstått den enda tänkbara.

Och då är allt annat otänkbart!

Han sade sant. Då är Han Guds Son. Då utgav Gud sin Son till vår frälsning. Då är den starkaste makten i universum inte döden utan Jesus. Då är syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv inte en utopi utan en påbörjad verklighet. Och då finns det inget underbarare budskap för människor att höra.

Det finns ingen annan väg till Gud än att älskas dit av Jesus. Och det finns ingen bättre väg till Jesus än att älskas dit av oss. Det är egentligen otänkbart att en rörelse vars grundare, ledare och anhängare föraktas, förbjuds, förföljs och avrättas, på 300 år växer sig så stor att den blir statsideologi - utan något annat vapen än grundarens, ledarnas och anhängarnas kärlek.

Att tillhöra Kristi kyrka är att vara del av ett pågående otänkbart under!

f Dan Sarkar, Broby



Påskmedalj:

Lodrätt: Fos = Ljus

Vågrätt: Zoë = Liv

Svenska kyrkans fria Synod

kallar

alla sina medlemmar till

Årsmöte

i Stockholm 8-9 maj 2015

8/5

**Ämbetsbärarsaml*

**SynodRåd*

9/5

**Morgonmessa*

**om "Hemgrupper"*

**Årsstämma*

Välkommen till årsmöte och stämma 2015

Även detta år får vi vara i Roseniuskyrkans lokaler på
Smala Gränd 5 i Stockholm.

Fredagen börjar vi kl 17.00 med träff för Synodens präster
och diakoner

kl 19.00 räknar vi med att Synodrådet samlas

Lördag

kl 09.30 Mässa i kapellet, f Jonas Nilsson
Kaffepaus

kl 10.30 Föredrag av f Håkan Sunnliden
som berättar om startande
och arbete med cellgrupper i Värnamo

kl 12.00 Lunch på sta'n

kl 13.30 Årsstämma med sedvanliga val,
behandling av inkomna motioner
och samtal om Synodens framtidsväg
(Rösträtt har den som betalat
medlemsavg. för år 2015 d v s
200:- enskild, 300:- familj)

kl 16.00 Avslutning

Hemsidan www.synoden.se är igång igen. Där kan du bl a hitta noter, böner och adress till Rådet

Fråga.

Vad händer när min församlings präster inte längre predikar Guds ord som "tröstar, lär och förmanar" oss, när gudstjänsterna och övriga verksamheter i församlingen tappat evighetsperspektivet och nöjer sig med att bli de anställdas produktion för billiga nöjen och till intet förpliktigande "gemenskap", när moralismen och rättskaffenheten ersätter syndakännedom och rättfärdighet som skänks oss av Gud för Frälsarens skull?

Nöjer jag mig med att i min ensamhet omhulda mina lagrar i väntan på bättre tider? Låter jag mitt trosliv sakta förtvina och svältas ihjäl? Eller: Söker jag mig dit där ett helt evangelium får förkunnas? Ber jag brinnande om den ödmjukhet som gör att jag kan visa den vilsne till rätta? Kallar jag till mig, och stöder ekonomiskt, dem som har andlig mat att ge?

I Synodrådet är detta den stora frågan vi ofta vänder på. Hur tycker du att vi ska fungera som medlemsorganisation med uppgift att "förnya och befria" svenska Kyrkan? På årsmötet vill vi ta upp frågorna om Bönepärmens bruk, skapande av en Tankesmedja, kallelse till hemkommunion och hemgrupper m m. Men du behövs för att samtalet inte bara ska bli spekulationer från rådets sida utan en väckelsens kraftsamling för vår kära kyrkoprovincs. Kom alltså till Stockholm 8-9 maj!

f Kai, ordf

***Kristus är uppstånden!
Halleluja!
Ja, Han är sannerligen uppstånden!***