

Synod Info

4/2024:

Som ett senapsfrö



* Betraktelse: Inför Andra söndagen i Advent (MN)	1
* Hälsning från ordföranden: Gåvor är fint (AL)	2
* Lokalt: I Bollnäs – Morgonmessa i hemmet (UA)	2
* Presentation av Synodrådet (LG/BP)	4
* Och se, det var mycket gott – en recension (SB)	5
* Missa inte möjligheten till Bibelstudium på distans.	6
* Lär känna engelska församlingar <u>och danska menigheter!</u>	6
* Redaktören efterlyser (JN)	6
* Reservation mot sexfärgade regnbågen i kyrkorum. (NN)	7
* Var hittar jag bekant gudstjänst och präst?	8
* Nya lästips på Synodens hemsida	

– Stöd Synodens arbete – vision och opposition!

- * Förbön och gåva: plusgiro 78 05 51-8.
- * Medlemsavgiften 2025 200:- (girot ovan).

Ny medlem?! Medlemskap visar ditt intresse men avgör även att Synoden som frihetstecken syns. Maila info@synoden.se eller ring direkt, 073 374 67 33! (Obs - Jönköpingsdekanat har eget giro!)

Välkommen till Gemenskapsdygn i Hjälmteryd 28-29 mars: middagsbön kl 12.30 till lunch kl 13, och Synodens årsmöte 2025 – 29/3 kl 15.15.

Bibelsamtal fredag em kl 16, morgonmessa lördag.

Prel ämne(n): *Och se, det var mycket gott: en antologi om kön, identitet och skapelseordning.* Recenseras här.
Se även bidragen i Synodens Tankesmedja om ”Man och kvinna”

För den som funderar på extra-ordinära gåvor – kontakta ordföranden eller kassören. Omsättningen är symbolisk och omfattar f.n. ca 50.000.

Synod Info per post med inbetalningskort till alla intresserade utan specifik kostnad men gärna en gåva! Maila info@synoden.se

Betraktelse: Inför Andra söndagen i Advent.

Andra söndagen i advent hör till de allvarliga söndagarna i kyrkoåret. Vissa av texterna påminner oss om att vi nyligen firade både söndagen före Domsöndagen och själva Domsöndagen. I liknelsen om senapskornet talar Jesus om det som verkar så litet och oansenligt men som blir något stort och mäktigt.

Vi som bor här i Sverige kan också tänka på ett ekollon. Det ser så litet ut men av detta lilla ekollon kan det bli en jättelik ek som står i många hundra år. Kvilleken utanför Vimmerby antas, på goda grunder, vara runt 1000 år gammal och har sitt ursprung i ett litet ekollon. Den kristna församlingen, den kristna kyrkan verkar ofta vara lika oansenlig som ett senapsfrö eller ett ekollon. Det som kännetecknar den kristna kyrkan ser inte mycket ut för den värld som inte känner Kristus. Inget att skriva om i tidningar eller kommentera på internet.

Det som kännetecknar Krist kyrka är det enkla. En bibel som sett likadan ut i snart 2000 år, ett nattvardsfirande men enkelt bröd och lite vin, sånger och psalmer som i för sig kan vara vackra men där melodin, förhoppningsvis, skall bära texten. Bön och tillbedjan till en levande Herre som den kristna kyrkan känner, men som ofta, tyvärr, är helt oviktig för den som inte känner Kristus.

Allt detta verkar så litet, så oväsentligt, men till sin Kyrka har Frälsaren givit löften om evigt liv också när det som verkar stort och märkligt i denna värld rasar i den yttersta tidens katastrofer. Därför är det så viktigt att vi som vill höra till Jesu vänner finner en andlig gemenskap, en del av Kristi kyrka där vi bor och vistas. En plats ett sammanhang där bibeln hålls för Guds ord, där nattvarden firas efter Kristi instiftelse, och där man kan möta andra människor som också vill höra till Jesu vänner. Har vi inget sådant sammanhang där där vi bor och där vi lever så får vi uthålligt be att Den Helige Ande visar oss ett sådant.

I den kristna gemenskapen verkar Den Helige Ande genom ordet och sakramenten. Den Helige Ande behåller oss i trons gemenskap med Frälsaren Jesus Kristus. Den Helige Ande vill ge oss, vill behålla oss i, den tro som är den tomma hand som tar emot Jesu fullbordade frälsningsverk. Ingenting är viktigare än att vi tar emot, lever i det som Kristus gjort för oss. Därför behöver vi göra det som Frälsaren uppmanar oss till, först söka Guds rike och Guds rättfärdighet, alltså söka den rättfärdighet som inte är vår egen, men som av nåd tillräknas oss. Gör vi det så har vi den skatt som håller också för den yttersta tidens prövningar och som består när allting annat sviker.

Så får vi inför en, i allra högsta grad, osäker framtid hålla fast vid Jesus Kristus, hålla fast vid den frälsning som av nåd tillräknas oss ofullkomliga syndare. Amen.

Mikael Nyhlén, pensionerad präst, Södertälje

Hälsning från Ordförande: Gåvor är fint.

Gåvor är fint, både att ge och få. Ibland har man en väldig lust att ge till personer, verksamheter och/eller välgörande ändamål som främjar det man tror på. Andra gånger kanske man själv får något oväntat eller är i situationen att själv behöva be om bistånd.

Gåvor kan också se ut på många sätt. Det kan var rent ekonomiskt i form av penningstöd. Det kan också vara genom att erbjuda hjälp i form av tid och kunskap eller att inte ta ut all ersättning för eventuella utlägg man kan ha rätt till, när man gör en insats. Inget av alla dessa nämnda sätt är sämre eller mindre värda. Gåvor ska ges av hjärtat och ingen ska bedömas utifrån formen för eller storleken på gåvan.

I förra SyInfo skrev jag, att Synoden inte är en stor medlemsorganisation. Detta innebär tyvärr också att ekonomin är mycket begränsad. Vi är beroende av alla de former av gåvoinsatser jag ovan nämnt.

Jag presenterar inga särskilda namn, men väl vad jag mött under den tid jag själv varit aktiv. Det finns de som regelbundet ger penninggåvor, de som lägger många aktiva timmar av sin lediga tid, de som generöst upplåter hem eller annan lokal för våra sammankomster, de som samordnar resor så att kostnaden blir låg eller uteblir då det är möjligt samt de som genom sitt kontaktnät rekryterar nya goda krafter till vårt arbete.

Nu vill jag passa på att här tacka alla dem, som på olika sätt stöttat Synoden och därmed givit verksamheten möjlighet att finnas och utvecklas. Min förhoppning är, att vi fortsätter att gemensamt på olika sätt, med våra olika förmågor, generöst ge vad vi kan till vår verksamhet.

Genom ekonomiska gåvor och andra insatser utökar vi möjligheten att träffa varandra, skapar större möjligheter att verka i flera delar av landet, knyter goda kontakter med likasinnade och skapar nätverk där vi når ut med vårt budskap till fler.

I all vår egen begränsade möjlighet att hjälpa till, får vi dock aldrig glömma att oförtrutet be. Utan Helig Andes kraft hjälper inga pengar i världen oss att råda bot på själens nöd.

Ordf. Ann Lång

Lokalt: I Bollnäs - Morgonmässa i hemmet m. m.

Lördagen den 26 oktober 2024 A.D. hade Svenska Kyrkans Fria Synod en sammankomst med 21 deltagare hemma hos kyrkoherde em. Ulf Allenbäck, Blåbärsvägen 22 i Bollnäs, Hälsingland med nio präster, sju kvinnor och fem övriga män.

Bollnäs tätort har cirka 27 000 invånare. Staden är byggd på ett näs, där älvarna Ljusnan och Voxnan förenas. Bollnäs ursprungsnamn är gammalsvenskans Båldanäs, som betyder "det mäktiga näset". Kommunens vapen är en heraldisk trana. Bollnäs ligger vid Norra stambanan. Till Malmö är det 87 mil och till Kiruna 102 dito. Antalet kyrkotillhöriga är 66%.

Dagen inleddes med en läst mässa med korrekta element (vin och veteoblater) ledd av Synod-Infos redaktör Jonas Nilsson.

3.

Beredelseordet utgick från Sankt Matteus' evangelium 12:15-21. Komministern i Bollnäs och ordföranden i *Vägen* Lars Sahlin bistod med att utdela Kristi blod. Psalmerna var nr 93, nr 45 och nr 8, vilka på piano ackompanjerades av förre organisten i Bollnäs Inge Wortzelius. Som postludium framförde han Torgauer Marsch från staden Torgau. I denna stad, med binamnet *Reformationens Amma* utarbetade Luther, Melancton med flera år 1529 *Torgau-Artiklarna*, vilka var en förberedelse till *Confessio Augustana* från 1530. Nattvardskärl, textilier och vin till denna mässa i hemmet var utlånade från Bollnäs kyrka. Oblaterna, med namnet Manna var separat inköpta och bakade i Polen.

Efter mässan presenterade vi oss. De deltagande var från Klippan, Stockaryd, Värnamo, Göteborg, Gävle, Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn och Ovanåker. Därefter serverades smörgås, kaka och äppeljuice från undertecknads egen äppelskörd. Efter detta spred vi ut oss i huset för att i mindre grupper studera evangelietexten för Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet (årgång I) ifrån Sankt Matteus Evangelium 23:27 – 24:2 (Bibel 1917), vars tema är Frälsningen. Vi återsamlades efter cirka 30 minuter för redovisning.

Klockan 12.15 var det lunch på restaurang Roma, som drivs av en kristen man från Libanon.

På eftermiddagen återsamlades vi för att lyssna till ett föredrag av Håkan Sunnliden, präst och teologisk författare från Värnamo. Han har bland annat behandlat Nya Testamentets bibelböcker liksom boken *De heligas gemenskap* (om celler inom Svenska kyrkan). I Bollnäs höll han ett tänkvärdt föredrag benämnt *De små gruppernas betydelse*. Ett sammandrag av detta är:

- *Kärleken till medmänniskan tvingar oss att bilda smågrupper. I slutet på 1990-talet startar smågruppsrörelsen. Varje smågrupp är att betrakta som en liten församling. Det är viktigt att gruppen inte blir för stor så att alla kan komma till tals. När vi ses i smågrupper kommer våra olika gåvor fram mer naturligt.* (Sara Hedlund, Bollnäs)

Några sammanfattande ord, till undertecknad om denna dag är:

- *Vi var alla fyra mycket glada och tacksamma för den fina och givande dagen! Varmt tack för din gästfrihet och för att du ordnat allt så fint!* (Marie Persson med ledamöterna i Synodrådet)
- *Hej Ulf! Jag är så innerligt tacksam för att du bjöd med mig. Varmt tack! Detta har givit mig så mycket idag!* (Monica Danielsson, Bollnäs)
- *Det var en fantastisk dag. Ett för årstiden varmt och soligt Hälsingland hälsade Synoden välkommen till Bollnäs. Hemgudstjänsten var djupt berörande med sång, musik och en för mig alltför senkommen nattvard. Här i Ulfs vardagsrum uppstod den kongenialitet som ofta saknas i dagens kyrkorum, den alldagliga platsen djupt andlig. Tack för att jag fick möjligheten att få vara med. Din vän Jan W.* (Jan Wåger, Bollnäs)

Synodens ordförande Ann Lång tackade Håkan Sunnliden och undertecknad och överlämnade den nyutgivna boken *Och se, det var mycket gott* (En antologi om kön, identitet och skapelse-ordning), i vilken hon skrivit det inledande avsnittet. Sammankomsten avslutades med att vi sjöng psalmen *Oändlig nåd...* (nr 231:1 - 4), till vilken Marie Persson spelade piano. Därefter meddelade jag Herrens välsignelse och framförde ett tack för en mycket berikande dag.

Ulf Allenbäck

Presentation av Synodrådet (LG/BP).

Synodrådet utgörs av ordförande och v. ordförande som väljs på ett år, fem ledamöter som väljs på tre år och åtminstone tre ersättare för tre år. Mandatperiod t.o.m. (årtalet). Ordf Ann Lång, v.ordf Lars Gustafsson (båda till årsmötet 2025). Ledamöterna Gunvor Vennberg (27), Boris Pahlm (25), Kerstin Sidenvall Karlgren (26), Andreas Lindholm (26) och Per Ericsson (27). Ersättarna Göran Hallberg (2027), Marie Persson (26), Gunnar Persson (26) och Kristofer Falkevall (27). Här v.ordf Lars och ledamoten Boris:

v.ordf t.o.m. 25: döpt till Lars, Esbjörn. Född och uppväxt i Halmstad under de yngsta åren. Mitt dop hölls efter några månader.

Vid tioårsåldern flyttade familjen till Knäred, där jag var bosatt till vuxen ålder. Jag konfirmerades i Knäreds kyrka, där kyrkoherde Cederlund ansvarade för undervisning och konfirmation. Konfirmationen innebar för mig en viktig del i min trosutveckling och blev en grund för min kristna tro.

Under ett antal år arbetade med Kyrkans Ungdom i en skånsk församling. Min nuvarande gudstjänstgemenskap har jag och min hustru i Träslövsläge. Jag har alltid sett min kallelse att vara och leva som kristen med Herrens hjälp. En grundläggande förutsättning för detta är att hålla sig till Skriften.

Utmaningen för Svenska kyrkan idag är just att Skriften inte är källan som den sanna vägledningen för hennes uppdrag.

Mina främsta upplevelser av Herrens närhet har varit vid den heliga Nattvarden. En ousinlig källa av Guds nåd.

LG

Ledamot t.o.m. 25: med dopnamnen Carl Boris Emanuel. Jag föddes i Norrköping 26 juni 1969 och är yngst av 4 syskon. Vi 4 syskon har inte mycket kontakt men träffas ibland.

Jag döptes i St Laurentii kyrka i Söderköping den 31 augusti 1969, prästen hette Leif Tyréus, och konfirmerades 1984 i Carl Gustafs kyrka i Karlshamn för Birgitta Sjöstrand.

Vilken är din närmaste gudstjänstgemenskap/församling? Är nyinflyttad i Värnamo SvK. Har en lite speciell historia med närmare 24 år som broder i Östanbäcks kloster, Sala, och nästan 9 år på Hjelmserysstiftelsen, Sävsjö kommun. Försöker hitta min väg i dag inom arbetslivet i industrin. Har man heltidsjobb klarar man också ekonomin. Deltar i Håkan Sunnlidens cellgrupp här i Värnamo.

5.

Mina första intryck av Synoden handlade om en inomkyrklig rörelse som var i opposition inom SvK. Synoden står för en klassisk kristendom som jag vet är värd att lita på. Det blir inget om ingen engagerar sig

Vilka är dina intryck av Svenska kyrkan? - En kyrka som är styrd av politiker. Jag har undrat varför det finns 2 hierarkier. Det är ju som gjort för konflikter. Vad gäller svensk kristenhet får jag en känsla av att den tynar bort så sakteliga i vårt land.

Har du vänner/kopplingar till andra församlingar/kyrkor som du tycker är viktiga? - Ekumenik är viktigt har jag lärt mig.

Vad skulle du först berätta för någon som vill veta mer om kristen tro av dig?! - Det kristna budskapet stämmer faktiskt!

BP

Från <https://synoden.se/tankesmedja/>

f.n. 85 publicerade bidrag:

Nr 85. Läst: Och se, det var mycket gott.

Nr 84. Läst: Historisk romandebut - modern själavårdslitteratur?!

Nr 83. Läst: Helkyrklighet – oavsett ämbete?

Läst: Och se, det var mycket gott – en recension!

Antologin *Och se, det var mycket gott*, är en bok som samtiden ropar efter, utan att själv vara medveten om det (Timoteus förlag 2024). En kultur, ja, en kyrka som har tappat ankarfästet i Guds ord, lider nu under konsekvenserna i form av psykisk ohälsa, skilsmässor och könsförvirring.

Antologins huvudrubriker ger nycklar till förståelse av vår tids problem, och pekar samtidigt ut en färdriktning åt rätt håll; tillbaka till de ordningar som Gud från skapelsen har fastställt. Ordningar som Nya Testamentet ingalunda upphäver, utan snarare bekräftar och uppenbarar skönheten i.

Bokens huvudrubriker är: ”Feminism, förtryck och frihet, ”Feminismen och familjen”, ”Kvinna och man i församlingen” och ”Helande och hopp, en väg framåt”. I kapitlen under varje huvudrubrik tar sig sjutton olika skribenter an ämnen som: abort, moderskap, könsdysfori, förskola för barn, Isebels andemakt, kvinnors roll och kallelse i församlingen, för att nämna några.

Fördjupningen i dessa olika ämnen bärs oftast upp av personliga livserfarenheter och en ödmjuk och respektfull ton; ett exempel att efterfölja för den som tar sig an dessa ämnen som för ånga är så laddade och känsliga.

Att vända en atlant-ångare som är på väg åt fel håll är tidskrävande. Denna bok identifierar orsakerna till navigeringsfelen och tar ut riktningen mot rätt destination, nämligen mot ”de tider då allt skall bli återupprättat igen”, som aposteln Petrus profeterar om i Apg 3:21.

Som underlag för undervisning, samtal i smågrupper, men även i själavårds-sammanhang är boken en klar källa att ösa ur.

Jönköping i november 2024, Sigrid Bergström

Glöm inte möjligheten till Bibelstudium på distans.

Christian och Karin Braw tar emot intresse på tel 0478-500 22. Du får ett studiebreve. Du ringer på angiven tid till gemensamt telefonnummer och inbjuds vara med genom att knappa in den kod du fått. Mer info per mail info@synoden.se.

Lär känna engelska församlingar och danska menigheter!

Nedan två kyrkor i Norwichstiftet/Engelska kyrkan (vänstift till Luleå stift) i Canterbury-provinsen (södra), som begärt extra biskops omsorg inom ramen för Engelska biskopsmötet fem vägledande riktmärken 2014

[https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2017-](https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2017-10/the_five_guiding_principles.pdf)

[10/the_five_guiding_principles.pdf](https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2017-10/the_five_guiding_principles.pdf)

* **Terrington St Clement Parish Church, Churchgate Way, Norfolk**

<https://www.tscparishchurch.org/>

* **Pilgrimsorten Walsingham, två timmars resa norr om London.**

<https://www.walsinghamanglican.org.uk>

* **Några danska menigheter inom ramen för frihetsordningarna:**

<https://luthersk-netvaerk.dk/menighedsnetvaerk/medlemmer/>

Redaktören efterlyser.

Kära läsare, Sy Info närmar sig Synodens 42:a år. Det är ett märkligt tecken att vi får göra det. Gamla medlemmar får gå till vila, ofta efter ett långt liv i Herrens tjänst, en Guds Nåd. Och nya kommer till.

Vi har som förhoppning att i Sy Info få berätta dels om lokala förhållanden i Svenska kyrkan men också utanför landet. Denna efterlysning är samtidigt ett tack till alla som bidrar men också en inbjudan: du som ser - fundera på bra sätt att berätta, tveka inte. Det finns fickor av gemenskaper där glöden tänds och lyser liksom det ännu finns platser som lyser men som mänskligt att döma inte kommer att lysa så länge till. Det är en förmån att få vara med och sprida kunskaper. Vi har i Sy Infos lokala intryck anknutet såväl till tanken om sommarsol i församlingslivet som till det hållande ösregnet (där glöden slocknar). Men trons ljus lyser klart i mörkret oavsett.

I kommande januari månad möts kontaktpersonerna, det har blivit möjligt vartannat år de senaste gångerna. Om du har sådant som du inte tycker/vill ska skrivas – tala med någon av dem. De kan lyssna och föra vidare det du vill.

Det som hände med kyrkomötet 1982 är svårt att förstå, då ändrades beslutsformerna och blev en skugga av vår riksdag. Inte så få känner på sig att det gäller något som blivit fel i själva grunden, få har ännu fått formulera någon alternativ lösning och ännu färre fått se någon antydan till att pröva alternativ som erkänns. Avgörande är kristna hem för utan sådana syns heller inga kristna församlingar, så enkelt är det. Ingen verksamhet i världen kan ”skapa” en församling, den beror av att enskilda människor griper och ber om och möts i evangeliets löften i Ordet och Sakramenten, och håller fast vid dem var dag!

Svenska kyrkan är en folkkyrka och får därmed följa med i trenderna vare sig vi vill eller inte. Jag menar att våra närmare jämförbara exempel är den grekisk-ortodoxa, den rysk-ortodoxa liksom den

engelska kyrkan, alla folkkyrkor som i mycket bestäms av sitt folks öde. Nu börjar vi få perspektiv på vad som hänt med Sverige och Svenska kyrkan under 1900-talet. När en kristen kyrka antar en principiellt sekulär stats lagstiftning som sin kyrkoordningens rättsgrund då blir det fel i grunden. Med Kyrkoordning 2000 visades Synodens vänner i princip ut. Guds Ords grund blir något man stöter emot.

Synoden får nya medlemmar som inte har sett så mycket av vad som förut varit men som känner igen frön till tro och hopp. Faktum är att den kris som nu råder över hela Svenska kyrkan, den rådde inte på samma sätt så sent som under 1980-talet. Det var 1984 som de första motionerna kom. Då fanns ännu Göteborgsbiskopen Bertil Gärtner som pekade framåt. Det har funnits andra biskopar som såg och bekände färg men vars bekräftelser tystades av mediedrev, gång efter annan. I flera stift fanns ännu församlingspräster med möjligheter att driva ett församlingsarbete som i grunden visade på något annat. Det kommer nya präster och vi tackar Gud för dem, men om de bekräftar en reservation som den som vi i detta nummer får publicera då är risken stor att de också åker ut. Jag ser inget annat besked från dagens kyrkoledning, tvärtom. Därför är Synoden ännu denna dag viktig för det är många som reserverar sig och söker fast mark under fötterna.

Men reservationer gör inte en kyrka. Engelska kyrkan tycks slitas sönder av de nya ordningarna för välsignelse av enkönade par. Men med deras modell med extra biskopar och möjlighet för grupper/församlingsråd att be om kompletterande tillsyn/omsorg tycks de få ett livsrum utan begränsning. Är det något som Synoden kan och ska lyfta fram? Läs om "Gudstjänst och livsrum" till vänster på hemsidan.

Men innan frön blivit plantor har olika medarbetare berett marken och skött om planteringen. Missionsprovinsen är en slags trygghet. Men ska det bli sådd på allvar handlar det om människor som i frihet brukar de gåvor Gud givit. Kanske i extra gudstjänstgemenskap men rimligtvis lika mycket i ordinarie förhållanden av olika slag. Den sådden och den omsorgen är något alldeles extra och ska få gro ifred, i Andens och Ordets kraft. Ibland lyser det dock till. Du som sett sådant - fundera över om/vad du kan berätta. Christian Braw har länge diktat Vårvintersånger. Nu tycks snön redan töa. Redaktör Jonas Nilsson

Reservation mot beslut i § 83/24 i församlingsrådets protokoll, N.N. församling, Svenska kyrkan.

Sammanträdesdatum 2024-09-04.

Regnbågsmattan (Pride-flaggan) är som jag ser det problematisk att använda i ett kyrkorum. Kyrkligt sett är regnbågen en symbol för förbundet mellan Gud och Noa och allt liv på jorden (1 Mos 9), och berättar då om frid och fred.

Regnbågen som används kyrkligt har normalt sju färger (rött, orange, gult, grönt, blått, indigo, violett). Den visar då också på talet sju, som i judisk-kristen talmystik står för fullkomlighet, bland annat visad i veckans sju dagar, de sju världsdelarna och även i

de sju perioderna (nivåerna) i det periodiska systemet över grundämnen. I kristen tradition är sju också frälsningens tal. Vi ser det i nya testamentet som t.ex. Jesu sju ord på korset och sändebreven till de sju församlingarna i Uppenbarelseboken.

Pride-flaggan har normalt sex färger. Talet sex står i motsats till talet sju, och representerar ofullkomlighet, synd och Guds dom.

Kollisionen mellan en kyrklig tolkning av regnbågen och pride-färgerna är alltså total när man ser det från denna horisont. Därför bör inte Pride-mattan, eller föremål med dess färgkombinationer, användas i ett kyrkorum.

N.N, kyrkvärd, ledamot av församlingsrådet .

Gudstjänster där man kan känna sig hemma?

Hjälp att hitta gudstjänster där man kan känna sig hemma, präst för mässa i närområdet, bikt m.m., medlemmar på rimligt avstånd:

- Norra Luleå stift: Mats Rondahl 070 311 83 71
- Södra Luleå stift: Gunvor Vennberg 073 824 01 16
- Härnösands stift: Urban Näsholm 070 641 97 25
- Hälsingland: Ulf Allenbäck 070 776 54 84
- Dalarna: Bo Zetterlund 070 330 79 87
- Norra Värmlands kontrakt: Stig Löwenspets 070 606 41 01
- Västeråstrakterna: Anna-Karin Andersson 021 14 68 81
- Uppland (inkl. Sthlm:s innerstad): Lennart Ericsson 070 566 51 17
- Birka kontrakt: Hans Gustafsson 070 594 75 68
- Södertörn: Stellan Bengtsson 070 648 52 08
- Södermanland: Göran Hallberg 0151 303 04 (tidiga mornar)
- Bohuslän: Carl-Henrik Karlsson missionsweden@gmail.com
- Östra Östergötland: Kurt Enström 070 533 45 48
- Borås: Hanna Lindholm 070 881 01 39
- Göteborg: Marie Persson 070 682 41 22
- Jönköpings län: Mattias Fjellander 0371 173 19
- Mellersta Halland: Andreas Lindholm 070 855 25 05
- Kronobergs och Kalmar län: Christian Braw 0478 500 22
- Skåne/Blekinge: Lena A Artman 070 969 28 87
- Malmö: sr Gerd Svensson 070 874 39 94

Önskar du förbön för dig, församlingen, bibelstudie-/gudstjänstgemenskapen, ring prästen Göran Hallberg 0151 303 04 (tidiga mornar).

– Vi ber, i bön om den Helige Ande efter Bibelns Ord på Svenska kyrkans bekännelses grund, att Herren ville befria, bevara och förnya Svenska kyrkan som en levande och missionerande kristen kyrka som söker den enhet Herren bad om. I Jesu Namn Amen.

Synodrådet 2024-2025 (20240504).

Ordf. Ann Lång, Klippan, 073 374 67 33, ann.lang@hotmail.com, v.ordf. Lars Gustafsson, lars.gustafsson.laholm@gmail.com.

Valberedning: Ulf Allenbäck, sammankallande, 070 776 54 84.

Redaktör Synod Info adj.sekr Jonas Nilsson, nilsson.bja@gmail.com

Adressändring: Kassör A Eliasson, Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla.

Obs: Efter *tre* år utan medlemsavgift-A, gåva-B, eller meddelande 2022-24 tas adressen ur registret, närmast i januari 25. Sista påminnelse Sy Inf 4/24.

Din adressetikett visar senaste årets medlemskap (A) eller gåva (B).

Lästips på Synodens hemsida

+ I Själens Nöd – under fliken Inspirationsmaterial.

- Lina Sandell i sin tid – en Youtube-serie
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLf-GIM1poai3VuDgEAcOMzDwr1F2A02Ph>
- Engelska kyrkans Resurskyrkoprojekt, en presentation 2021. Referat i Sy Info 2023-24.
<https://synoden.se/onewebmedia/Referat%20Resource%20Churches%202021%20Ric%20Thorpe%20av%20JN.pdf>