

# Synod Information

3 2021

Förnedringstid.



* Beträktelse: Bönen.	1
* Över 60 bidrag i Synodens Tankesmedja!	2
* Synodstämman 2021.	2
* Hälsning från ordföranden i kyrkovalstid.	3
* Internationellt: Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen och Bielsko-Biala.	4
* Lokalt: Kyrkcellen, frö och planta.	6
* Välkommen till Bibelstudium på distans!	6
* Efter debattartikeln och Kyrkokansliets svar 2021.	7
* Lär känna engelska vänstift och församlingar!	8
* Uttalande: Svenska kyrkan 20 år under KO 2000.	8
* Var hittar jag vettig gudstjänst och präst?	9

## – Stöd Synodens arbete – i reservationen mot partipolitikens etablering 1982!

\* Förbön och gåva: plusgiro 78 05 51-8.

\* Medlemsavgiften 2021 200:- (girot ovan).

Ny medlem: maila [info@synoden.se](mailto:info@synoden.se) eller ring ordf. (*Obs - Jönköpingsdekanatets medlemmar har eget giro!*)

## Välkommen till Höstsamling i Göteborg lördagen 23 oktober kl 10!

Hur fira mässa i mindre lokal än kyrkolokal?

Ett seminarium för alla som funderar på hur det kan se ut och hur man kan förbereda sig och andra. Samling på Götaplatsen kl 9.45.  
Intresseanmälan till [info@synoden.se](mailto:info@synoden.se) eller ordf. 072 931 83 42.

I det fall man överväger donationsgåvor och vill få klarhet i lämpliga specificeringar är man välkommen att höra av sig till arbetsutskottet  
/Synodrådet, ev. Synodstämman.

Årets ekonomi omfattar f.n. ca 45.000.

Synod Info per post med inbetalningskort till alla intresserade utan specifik kostnad men gärna en gåva! Maila [info@synoden.se](mailto:info@synoden.se)

## Betraktelse: Bönen

Det går inte att vara kristen utan bön: i hemmet, i mässan, under tystnad och så vidare.

I sin roman Bröderna Karamazov från 1880 låter Fjodor Dostojevskij starjets Zosima säga: - *Glöm icke bönen!*

I Bergspredikan undervisar Herren Kristus oss om bönen: - *Be inte med många tomma ord som hedningarna gör. De tror att de blir bönhörda för alla sina ords skull. Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver innan ni har bett honom. Så skall ni be: Fader vår som är i himmelen..etc* (S:t Matteus 6:7 – 9, B. Gärtners översättning 1970).

Bönen kan missbrukas med många och tomma ord. De uppstår när människan har en naiv syn på Gud, då hon vill undervisa Gud vad han ska tänka och göra eller när hon för att imponera, med en radda av ord visar på sin egen låtsade omtanke gällande allt möjligt.

Det var för att hjälpa oss att rätt bruka bönen som Herren Kristus gav oss Fader vår (S:t Matteus 6:9 – 13). Dess sju korta böner innehåller allt människan behöver, både på jorden och inför evigheten. Martin Luther sade: - *Ingen bön går upp mot Fader vår...* (ur Bordssamtalen).

Under kristendomens första tid fanns redan förbön för människor, överhet och kyrka. S:t Paulus skriver: - *Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning ...* (1 Tim. 2:1 – 2, SFB). De tolv apostlarnas lära (Didaché 10:5) anmodar kring år 100 församlingen till denna bön:

- *Tänk, o Herre på din kyrka, förlossa henne från allt ont och fullkomna henne i din kärlek, helga henne och sammanför henne från de fyra väderstrecken till ditt rike, som du har berett åt henne...*

I vår tid behöver Kyrkans förbön hållas i strama tyglar mot dess tendens till ökad förflackning och mångordighet. Stina Andersson, född 1876 var lantbrukardotter från norra Västergötland. Vid 14 års ålder drabbades hon scharlakansfeber. Den övergick i livslång reumatism. Hon bodde på ett sjukhem i Skövde. Mot en utbredd ytlig syn på bönen skrev hon 1922 psalmen 213:1 – 4, vars första vers 2. lyder:

- *Att bedja är ej endast att begära, att själviskt ropa: Giv mig, Herre giv!  
Att bedja är att komma Gud så nära att han blir livet i vårt eget liv. Amen.*

Kyrkoherde emeritus Ulf Allenbäck, Bollnäs

Från <https://synoden.se/tankesmedja/> över 60 bidrag:

Nr 62. Riktiga biskopar är mer än demokrati.

<https://synoden.se/onewebmedia/Riktiga%20biskopar%20a%CC%88r%20mer%20a%CC%88n%20demokrati%21%21.pdf>

Nr 61. Kyrkobyggnaden som maktfaktor.

Var ligger makten i svenska kyrkan? I lagar och bestämmelser, i grupper av politiskt valda – kyrkoråd, fullmäktige, kyrkomöte – ja, men det är inte hela sanningen. Den enskilde, oavsett medlemskap och tro, kan för egen del stå opåverkad av detta och ändå mer eller mindre medvetet och starkt

vara påverkad av en annan makt – kyrkan som byggnad... Jonas Falck

<https://synoden.se/onewebmedia/Kyrkobyggnaden%20som%20maktfaktor.pdf>

Nr 62. Griftetalets tid och evighet.

<https://synoden.se/onewebmedia/Griftetalets%20tid%20och%20evighet.pdf>

## Synodstämman 2021.

Årets Synodstämman hade senarelagts till augusti månad på grund av den pågående pandemin.

De medlemmar, som så önskade, deltog i Högmässan i Hjälmseryds gamla kyrka. Mässan leddes av Christian Braw, med texter från 12:e söndagen efter Trefaldighet. Söndagens predikotext handlade om Jesus botar en dövstum.

Efter kyrkkaffet hölls ett föredrag under rubriken "Guds goda skapelse och psykisk ohälsa" av Lars Gustafsson, f.d. riksdagsledamot och nuvarande ordförande i Psykiatrinämnden i Region Halland. Föredraget innehöll ett aktuellt och allvarligt ämne avseende den kraftigt ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Föredragshållaren påtalade bland annat behovet av väl fungerande familjer och samverkan med skola, vårdgivare och socialtjänst. På vissa håll i landet görs även insatser med stöd och hjälp på församlingsnivå. En del av de bidragande faktorerna till den negativa utvecklingen kan spåras i missbruk, sociala medier och brist på tillit till vuxna. Föredraget åtföljdes av en utsökt lunch.

Synodstämman hölls efter lunch med drygt tiotalet medlemmar närvarande. Vid Stämman valdes Jonas Nilsson till ordförande för Synodrådet och Lars Gustafsson till vice ordförande. Valberedningen gjorde återigen det stora arbetet med Marie-Louise Lundström som sammankallande i spetsen. Då Marie-Louise kämpar med hälsan valdes Ann Lång som ny sammankallande i valberedningen, dessutom förstärkt med ytterligare ledamot.

Under punkten övrigt diskuterades valbarhet till uppdrag inom Synoden. Synodrådet hade fått förfrågningar om detta. Stämman beslöt att hänskjuta frågan för vidare beredning till Synodrådet.

Nästa Synodstämman hålls den 25-26 mars 2022, alternativt 20-21 maj, i Hjälmseryd. Vid stämman närvarade också Urban Jonasson, som bland annat arbetat i Kenya med utsatta människor. I samband med Stämman serverades eftermiddagskaffe och det finns välgrundade skäl att tacka huset för utmärkt förtäring under dagen!

Lars Gustafsson

### Hälsning från ordförande i kyrkovalstid.

Vänner, denna hälsning skrivs i kyrkovalstid 2021. För många år sedan pekade någon med en nomineringslista och sa att detta är kyrkans förnedring. Då fanns inte det kyrkovalsarbete som [www.frimodigkyrka.se](http://www.frimodigkyrka.se) presenterar. FK:s inspirationsdag 10/4 bjöd på insikter och kunskaper utan motsvarighet. Se där eftermiddagsseminariet med Klas Hanssons studie om politisk påverkan på Svenska kyrkans kyrkomöte 1930–2018, en elementär avstamp mot framtiden. Synoden var och är ett pionjärprojekt, idag i följderna av denna partipolitisering. Det som tänks som ett krav på präster som ska prästvigas är i själva verket ett krav på biskoparna. Men de som verkligen behöver stöttas är de som väljs till beslutande organ. Den djupt olyckliga kyrkoordnings-formuleringen – ‘oavsett kön’ – en gång uppfattat som en smart formulering vad gäller samarbete mellan män och kvinnor som präster, implementeras härmed reservationslöst. Frågan om att offra till kejsaren ställs på nytt till hela församlingen. POSK:s och KR:s reservation tydliggör det sekulära trycket.

Men det finns också andra tendenser som är viktiga att stryka under. Måndagen 6/9 fick jag i Ring P1 peka på att de olika svaren på frågan redan finns i de opolitiska alternativen FK, POSK och ÖKA. Mig ovetandes fördes jag in i en konversation som inletts av en person som talade för ViSK, vänstern i Svenska kyrkan. Mitt inlägg blev det som prövade det första. Annars neutraliseras ofta kyrkligt eller kristligt präglade inlägg med något annat följande destruerande. Inte så den gången. FK:s ledamöter kan mycket väl få positiv respons i offentligheten, kanske ännu mer POSK:s. Dock inte i sammanträdeslokalen, där får FK dela nesa med andra önska.

Vi har fått genomföra Synodstämman på sensommaren, se Lars Gustafssons sammanfattning. Anförandet var högaktuellt och samtalet angeläget. Årets resultat visade på plus, tack för det liksom för förnyat förtroende. På försommaren fick Synodrådet genomföra ett i huvudsak mobilt sammanträde norröver. Vi fick möta bygd där det var länge sedan man firat mässa med vanligt bröd och vin. Distributionen kunde, på önskemål, enkelt och värdigt genomföras med medicinkoppar som särkalkar. Din bön och fråga om präst hem till dig är ett livstecken! Det kan handla om en präst nära dig, i din församling, eller på avstånd. Se kontaktpersonsnätet på sista sidan.

Till hösten inbjuds intresserade till höstsamling i Göteborg 23/10 på temat att firas mässa i mindre lokal än kyrkolokal. Om fler än enskild skulle samlas väcks frågan hur samlingen kan ordnas bra. Det finns anledning till eftertanke både för den eller de som ber om präst liksom för prästen själv. I grunden handlar det om nya sätt att vara kyrka.

Men vad göra när kyrkan är helt genompolitiserad? Tyvärr måste man först konstatera att detta inte är något nytt. Tydligaste kontrasten är Olaus Petri som la sitt huvud på stupstocken när Gustav Vasa krävde lydnad. Olaus Petri gick på Guds Ord. Löftet är att i förföljelsetider sås nya frön till tro och hopp, trots allt.

I tider som dessa flyr man det etablerade, för att snart själva bli och vara etablerade. Ibland går det mycket fort. I grunden är varje hem en omistlig del i församlingen. Det måste få börja där. Vad släpper vi in? Eller ännu mer konkret – hur betar vi oss? Behovet av frälsning gör sig genast påmint. Ett

rent evangelium är räddningen, Kristi kärlek i våra hjärtan. Vi behöver själva göra bot, prioritera om och be vår Herre om hjälp. Är vi lyckligt lottade har vi en församling där vi kan fira gudstjänst. Vi kan åtminstone söka oss till kyrkorummet, be på plats, innanför eller utanför. Det är inte byggnaden som sådan som är problemet. Som regel möter vi generationer på kyrkogården utanför som bett om frälsning före oss.

Psaltaren, Bibeln egen bönbok, är en evig kraftkälla - i prövningstider, inte minst tredje boken d.v.s. psalm 73–89. Guds folks historia är samtidigt en nödens och segerns historia. I den tron lever vi. Därför är Synodens existens som tecken – med böne- och gudstjänstgemenskap – viktig.

Tack för ditt stöd, ditt medlemskap är avgörande för verksamheten.

Mvh Jonas Nilsson, ordf.

## Internationellt: Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen och Bielsko-Biala.

Vår Frälsare Jesus Kristus sade:

- *Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.*  
(Sankt Matteus evangelium 18:20, Bibel 1917).

Polen är ett land i Centraleuropa med 37 miljoner invånare. Det gränsar i väster till Tyskland, i norr till den ryska enklaven Kaliningrad och Litauen, i öster till Belarus och Ukraina samt i söder till Slovakien och Tjeckien. I Polen har Katolska kyrkan drygt 33 miljoner medlemmar och är med 90% av sin befolkning en majoritetskyrka.

Den Lutherska kyrkan i Polen benämns *Kosciol Ewangelicko-Augsburski w Polsce*, som betyder *Evangeliska-Augsburgska kyrkan i Polen* (ordet Augsburgsk syftar på *Augsburgska bekännelsen* från år 1530). Den är en minoritetskyrka med drygt 61 000 medlemmar. Det motsvarar 0,16% av landets befolkning.

Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen har *Lutherrosen* som symbol och är indelad i stift, anförda av respektive biskop och synod. Inom dessa finns ett flertal kyrkor och församlingar, ledda av kyrkoherde med underställd pastor, viss personal och ett oavlönat kyrkoråd vars ledamöter bejakar sin kyrkas tro och bekännelse. Diakonin har en stark ställning. Diakonissor, som avlagt celibatlöfte bor och bistår sjuka och åldrade på kyrkans olika centra. Evangelisk Augsburgska kyrkan i Polen har inga kvinnliga präster. Det polska ordet gällande *församling* är latinets *parafia*.

I mitten av 1990-talet undertecknades sju ömsesidiga vänortsavtal mellan Uppsala stift och Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen: Warszawa/Uppsala Domkyrko-församling, Lodz/Gävle Maria, Opole/Enånger-Njutånger, Ustrón/Hudiksvalls-bygden, Swidnica/Nordanstig, Cieczyn/Delsbo och Bielsko-Biala/Bollnäs-Rengsjö. Fem av dessa svenska vänortsförsamlingar finns i Hälsingland. De nuvarande avtalen löper ut år 2022.

Bielsko-Biala är en stad i södra Polen med 171 000 invånare. Där har Evangelisk-Augsburgska församlingen, på polska *Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko* cirka 800 medlemmar. Utanför dess kyrka står Polens enda Lutherstaty. Kyrkoherde där under lång tid var Pawel Anweiler. Hans hustru Halina Anweiler förestod ett av kyrkans ålderdomshem. Pawel Anweiler var under åren 1992 – 2014 samtidigt biskop för Cieczyns stift (administrerat från Bielsko Biala) med gräns mot Tjeckien och Slovakien.

Dess stiftsstad Cieczyn har 34 000 invånare och ligger både i Polen och Tjeckien.

Lutheranerna har i Polen varit förföljda av Katolska kyrkan. De hade därför sina gudstjänster i hemlighet och förbjöds att bygga kyrkor. Den svenske konungen Karl XII gav dem, under sitt polska fälttåg religionsfrihet. Kyrkor började byggas. Vid 300-årsjubiléet av detta predikade jag år 2003 i *Martin Lutherkyrkan* i Bielsko-Biala.

Den Evangelisk-Augsburgska domkyrkan i Cieczyn heter *Jesuskyrkan* och byggdes under åren 1709 – 1750. Den har en stor oljemålning med Karl XII. År 2009 firade man dess 300-årsjubileum. Inbjudna gäster var bland andra Uppsala stifts biskop Ragnar Persenius och undertecknad med Bollnäs pastorat.

Mina med mitt pastorats regelbundna kontakter med Evangelisk-Augsburgska församlingen i Bielsko-Biala skedde under drygt tio år fram till min pensionering år 2009. De bestod av ömsesidiga gudstjänster, mässor och kontakter mellan präster, kyrkokörer, volontärer, konfirmander, ungdomar, diakoner, kyrkoråd med mera.

Pawel Anweiler pensionerades år 2014 och efterträddes på biskopsstolen av Adrian Korczago och som kyrkoherde av Karol Dlugosz.

Svenska kyrkan har mycket att lära av Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen.

*Ulf Allenbäck, kyrkoherde i Bollnäs Pastorat 1992 - 2009*

## Lokalt: Kyrkcellen, frö och planta – och en introduktion till Korintierbrev.

När nya församlingar 'planteras', är det ett tecken på tillväxt eller splittring? När gamla församlingar slås ihop – är det ett tecken på församlingsdöd? En cell i Kristi kropp – hur förhåller den sig till övriga? Aposteln Paulus tar upp frågan i Korintierbrev. Vem är ansvarig? Att Svenska kyrkans mission har lagts ned samtidigt som mission numera är en huvudsak i kyrkoordningen visar att vi bara börjat tänka på allvar i dessa frågor. EFS Mission samlar återkommande till konferens och utbildning. Missionsprovinsen reflekterar liksom missionsrörelsen ELM-BV. Cellkyrkotanken har prövats länge. Eftertanken är viktig.

Det är ett under när kristen tro föds: Jesus är Herren, för mig! Tro i allmänhet är inte så mycket ett under för det finns ingen människa som inte tror något. Kristen tro handlar om Fadern, och Sonen, och den Helige Ande, om deras kärlek och gemenskap och vår gemenskap med och i dem, om vårt behov av frälsning undan en värld som förgår. Kristen tro föds när människor blir varse detta evangelium. När vi hör budskapet kan vi föreställa oss den gemenskapen mer eller mindre konkret. En kyrkcell växer av Ordet och Sakramenten. Måltidsgemenskapen svetsar samman.

På senare tid talas det inte sällan om församlings'plantering'. Men det uttrycket kan leda fel: "det blev inget av vår plantering". Grundfelet är att man missar att det är Gud som sörjer för saken. Det är Gud som vattnar och ger växten genom den Helige Ande, inte vi. Det är också poängen i Paulus undervisning i 1 Kor 3:1-9, bara Gud som ger växten betyder något. Vi som skriver detta har närmast Sävsjö, Värnamo och Stockholm i våra tankar, men också våra grannländer - en stad som Sankt Petersburg - liksom globalt.

Församlingsplanteringsbegreppet behöver fördjupas. Ytterst finns bara en Guds församling, i många hus och på olika platser. Hur måltiden delas är en av de verkligt större frågorna. Ett sätt att definiera ”plantering” är att säga att man slutade äta vid det bord som faktiskt dukats. Men då är det riktigare att tala om splittring, inte plantering. Sår vi splittring istället för tro? Är det inte precis det 1 Kor 3 handlar om? Paulus rannsakar hur vi bygger och fram för allt hur vi ser på Herrens tjänare. Korintierna tyckte han var jobbig. Korintierbrevet är brännande aktuella. Vi vill anbefalla dem för läsning!

Vi sår Guds ord genom vittnesbörd, ytterst genom prästens predikan. Men när vi ”planterar” handlar det snarast om att vi omplacerar oss själva eller andra till att leva i annan trakt. Där blir boendet eller familjen kärnan, eller en del av den kärnan. Det kan betyda många år utan resultat, någon talade om minimum tolv år. Vi kan organisera en gemenskap som vi kallar församling men upptäcker snart hur beroende den är av dem som ”planterade”. Det är samtidigt en välsignelse och en utsatthet. Om inte grundarna har relaterat sig till det närmast lokala så händer det inte sällan att gemenskapen hänger i luften när ”grundarna” lämnar. Det var på missionsfälten som frågan om ekumenik en gång på allvar började bränna. Nu bränner det till här hemma, det ”nya” missionsfältet.

När ”planterarna” flyttar (vidare), mötet eller kampanjen har avslutats, kommer frågan vem eller vilka som då blir husfar respektive husmor? Husfars- och husmorsmodellen förefaller vara given med Jesu och jungfru Maria exempel: Jesus kommer i sina utsända. Den enskilde eller gemenskapen motsvarar Herrens mor som tar emot ängelns besök. Andens under sker när det ”klickar”, det betyder när gemenskapen säger sitt Amen till den sände och dennes gemenskap med Fadern och Sonen och Anden.

Betyder det att en ny församling bildats? Eller att Guds församling fått ett nytt skott?! Begreppet kyrkcell klargör bekräftelsen att blodsystemet fungerar när den sände dukar upp Herrens måltid och att man äter tillsammans. Organisationen i form av styrelse är underordnad, för att inte säga undergrävande. Frågan om kassabokens hantering är den mer krävande, särskilt på våra breddgrader.

Till slut: Vi sår och planterar på olika sätt. Hur ska vi tänka om följderna? När olika gemenskaper faktiskt inte vill komma samman skärps frågorna. Vi är kallade att gå ut men också att vårda odlingarna. En fördjupad eftertanke om församlingsplantering behövs. Marken är hård på många platser, ibland bränd. Men där finns också jord där frön får gro och plantor planteras. Låt oss be om nåden att vår Herre inte lämnar sin vingård i detta land.

Jonas Nilsson och Håkan Sunnliden

Kommer: 1 Kor – en bibelteologisk kommentar. H Sunnliden. Recito förl.

### **Glöm inte möjligheten till Bibelstudium på distans.**

Christian och Karin Braw tar emot anmälan på tel. 0478-500 22. Du får ett studiebreve. Du ringer på angiven tid till gemensamt telefonnummer och inbjuds vara med genom att knappa in den kod du fått. Mer info per mail [info@synoden.se](mailto:info@synoden.se).

## Efter debattartikeln 2021 och Kyrkokansliets svar.

Vår debattartikel, publicerad i KT nr 5 2021 med rubrik "Leva sida vid sida i respekt", som handlade om hur bekännelseetrogna marginaliseras och ofta hanteras illa i Svenska kyrkan idag, var också ett öppet brev till vår Ärkebiskop. Vi ville ha svar på varför vi som har en ursprunglig syn i ämbetsfrågan inte har någon plats i kyrkan längre.

Vi fick ett svar från kyrkokansliet som vi här citerar ur tillsammans med våra reflektioner. På ett sätt kan det synas vara ett vänligt och välformulerat svar. Det är dock ett "icke-svar" eftersom vi inte fick respons på hur den grupp vi tillhör skulle kunna ingå i kyrkans mångfald eller hur öppenheten skulle inkludera även oss.

En del av svaret uppehåller sig kring begreppet demokrati, där kyrkan ges ros för att genom sitt kristna synsätt ha format och påskyndat demokratin: "Kristen bekännelse och det ansvarstagande som följer att ta ansvar i samhällets liv, har helt klart varit en del av framväxten av demokratiska system och beslutsordningar på olika håll i världen."

Samtidigt framgår i en annan mening, att just genom den demokratiska funktionen blir det också accepterat och möjligt att inom kyrkan förändra och fatta beslut om det som rör hennes väsen och vara. Svaret lyder: "För att undvika splittring och lägga fokus på kallelse och uppdrag är utgångspunkten att dessa beslutade ordningar ska följas. Detta dock i respekt för kyrkans dynamiska mångfald och öppenhet för förändringar."

Minoriteten måste alltså, enligt ordningen, anpassa sin tro till nya dekret. Det är motsägelsefullt och en sanning med modifikation, att Svenska kyrkan skulle kunna vara en mångfaldskyrka, när majoritetsbeslut är metoden att begränsa och tvinga alla till total likformighet.

Det ekumeniska perspektivet lyfts i slutet av svaret: "Ja, det går att med respekt för varandra leva sida vid sida i lyssnande, lärande och tjänst", men återigen med tillägget: "inom ramen för Svenska kyrkans ordningar tillkomna i demokratisk ordning." Vi hade pekat på att i Anglikanska kyrkan, och även i Danmark och Norge, fungerar mer än ett spår i ämbetsfrågan. Det är respekt i praktiken!

När aposteln Paulus skrev till kyrkan i Korint frågade han retoriskt: "Är Kristus delad?" Nej, Kristus är inte delad och vi har fortfarande förhoppningar om att Svenska kyrkan, som vill vara en del av "en helig, allmänlig Kyrka", blir verkligt inkluderande istället för allt mer sektlik.

Sedan vårt brev skrevs har Ärkebiskopen uttalat, att det nog inte är politiska partier som ska styra i den demokratiska processen inom kyrkan. Det är gott och väl, men genom en fortsatt faiblesse för demokratiska majoritetsbeslut om bekännelsen, i kombination med den förödande "gemensamma ansvarslinjen", torde det ändå vara fullt möjligt att fatta beslut som vore mycket skadliga för Svenska Kyrkan i framtiden.

Det kristna budskapet, som en gång lade grunden till demokrati, förvanskas och urholkas nu successivt inom kyrkan - med hjälp av den demokratiska ordningen. Det är värt att notera.

Magdalena Johnsén, adjunkt i franska och engelska, Jörlanda, Jonas Nilsson, doktorand i bibelvetenskap i Åbo/Lund, Stockaryd, Elsie Andersson, pensionär och fyrabarnsmor, Hultsfred, Håkan Sunnliden, präst och författare, Värnamo, Ann Lång, jur. kand., Klippan. Medlemmar i Svenska Kyrkan och i Svenska Kyrkans Fria Synod



## Lär känna engelska vänstift och församlingar!

Svenska kyrkan står i communion också med Anglikanska kyrkan.

Lär känna två församlingar i Oxford stift (ca 2,4 miljon invånare och 600 församlingar - vänstift till Växjö stift med 670 000 (60%) invånare och 170 församlingar) som valt sin visitator. (Engelska biskopsmötets arbetsram 2014 med fem vägledande riktmärken, inkl. klagomur (!):

[https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2017-10/the\\_five\\_guiding\\_principles.pdf](https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2017-10/the_five_guiding_principles.pdf)

\* **Arborfield and Barkham Family of Churches**, Barkham/Arbofield och Wokingham, <https://www.abch.org.uk/>

\* **St Margaret of Antioch**, Church road, Iver Heath, Buckinghamshire, <http://www.stmargaretiverheath.org.uk/>

## Uttalande: Svenska kyrkan 20 år under KO 2000.

Svenska kyrkans Fria Synod, Synodstämman 2020, 27 september.

När Kyrkoordningen 2000 tog slutlig form skedde det på en sådan sekulär lagstiftnings grund där begreppet samvete inte har någon plats, en s.k. rättspositivistisk grund. Sverige har en sådan regeringsform sedan 1974 - en rättsgrund jämförbar med den sovjetiska - utan antydning till naturrättsliga inslag. Den s.k. naturretten utesluter inte en högre rättsordning. Idag präglas svensk rätt mer och mer av EU rätten med naturrättslig tradition, bl.a. är FN:s barnkonvention antagen.

Kyrkomötet formades av kyrkomötesbeslutet 1982, ett högsta beslutande organ efter modell av riksdagen. Förslaget om skiljande mellan stat och kyrka 1979 hade avvisats. Svenska kyrkans Fria Synod kom till som en reaktion på 1982 års kyrkomötesbeslut. Riksdagen beslöt om Lagen för Svenska kyrkan 1998, SFS nr: 1998:1591.

Svenska kyrkans Fria Synod vill 20 år efter att kyrkoordningen antogs föra fram att en kyrkoordning inom ramen för en rättspositivistiskt samvetslös lagstiftning är ohållbar och destruktiv för kyrkans inre liv. Kyrkans lära kan inte överprövas av en majoritet.

Svenska kyrkans Fria Synod tillåter sig vädja till kyrkomötet att låta sig reformeras snarast och underordna sig kyrkans ämbete.

Dag som ovan, Mötessekreteraren.

Välkommen att stämma in i denna vädjan med en gåva, plusgiro 78 05 51 – 8, eller i en kortare eller längre tids medlemskap.

## Vettiga gudstjänster? Kontaktpersoner I Själens Nöd:

Hjälp att hitta vettig gudstjänst och om så behövs präst för t.ex. liten mässa i närområdet, bikt m.m., medlemmar på rimligt avstånd - kontakta någon av nedanstående:

Skåne/Blekinge: Lena A Artman 070 969 28 87  
Malmö: sr Gerd Svensson 070 874 39  
Kronobergs och Kalmar län: Christian Braw 0478 500 22  
Jönköpings län: Mattias Fjellander 0371 173 19  
Borås: Hanna Lindholm 070 881 01 39  
Göteborg: Marie Persson 070 682 41 22  
Bohuslän: Carl-Henrik Karlsson 073 773 89 74  
Västra Skaraborg: Bengt Fåglefelt 076 774 41 49  
Vadsbo kontrakt: Anders Ahlenius 0506 530 80  
Östra Östergötland: Kurt Enström 070 533 45 48  
Södermanland: Göran Hallberg 0151 303 04 (tidiga mornar)  
Södertörn: Stellan Bengtsson 070 648 52 08  
Västeråstrakterna: Anna-Karin Andersson 021 14 68 81  
Norra Värmlands kontrakt: Stig Löwenspets 070 606 41 01  
Dalarna: Bo Zetterlund 070 330 79 87  
Hälsingland: Ulf Allenbäck 070 776 54 84  
Mellersta Norrland: Gunvor Vennberg 073 824 01 16  
Norra Norrland: Mats Rondahl 0970 640 09

Förbönsparmen uppdateras av prästen Göran Hallberg.

Hör av dig om förbön för dig, din eller er församling, bibelstudie-/gudstjänst-gemenskap, 0151 303 04 (tidiga mornar).

Adressändring: Kassör Anders Eliasson, Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla.  
 (Synodrådet 2019 beslöt att efter tre år utan medlemskap/gåva eller annat meddelande, tidigast januari 2023, tas adressen bort ur registret.)

Syftesparagrafen som bön:

– Vi ber, i bön om den Helige Ande efter Bibelns Ord på Svenska kyrkans bekännelses grund, att Herren ville befria, bevara och förnya Svenska kyrkan som en levande och missionerande kristen kyrka som söker den enhet Han bad om för att världen ska tro. I Jesu Namn Amen.

Synodrådet 2021-2022 (20210822).

Ordf. Jonas Nilsson (2022), Hjälmseryd, Ängshuset, 576 94 Stockaryd, 072 931 83 42, [nilsson.bja@gmail.com](mailto:nilsson.bja@gmail.com), v.ordf. Lars Gustafsson (2022)

Träslövsläge. Ordinarie: Göran Hallberg (2023) Vingåker, John G Ogenholt (2023) Katrineholm, Boris Pahlm (fyllnadsvald till 2022) Stockaryd,

Gunvor Vennberg (2024) Marstrand/Vännäs, Göran Gerdås (2024) Nässjö.

Suppleanter: Marie Persson (2024) Styrso, Gunnar Persson (2023)

Göteborg, Kerstin Sidenvall Karlgren (2024) Kävlinge, Oscar Wessman (2023) Skara som även är

Synodens Tankesmedjas tf debattred och ansvarig utg, 072 251 27 04, [synodenstankesmedja@synoden.se](mailto:synodenstankesmedja@synoden.se)