

Självklarheter i Tiden

Det finns föreställningar i tiden som är så självklara, att de aldrig diskuteras. Vår tid utgör inget undantag. Det finns goda självklarheter i ett demokratiskt samhälle som att alla bör få mat och bostad, läkarvård och utbildning och många andra sådana självklarheter. Det finns andra fenomen och meningar om vilka det finns skilda åsikter individer och grupper emellan t.ex. inom politiken. I sådana fall förekommer sakliga diskussioner och debatter som kan bli häftiga eller våldsamma beroende på hur orubbliga och oeftergivliga självklarheterna är å båda sidor. En tredje form av självklarheter är för de flesta så självklara att de bara tas för givet som ett axiom eller att $2 + 2 = 4$. Det är inte fråga om påtvingade åsikter som det var i Sovjet eller Nazityskland, snarare om något man inte tänkt igenom utan bara tagit för givet. Utmärkande är också att ingen debatt förs eller får föras. Det finns några som är av annan mening men dessa är som om de inte fanns eller räknades med. De står utanför och att gå utanför tidsandans ram eller gränser är som att plötsligt mista sitt medborgarskap i tiden.

Bakgrunden till att sådana självklarheter kan uppstå är den ideologi som dominerar i ett samhälle. Om man kunde klippa ut två heta bitar ur dagens ideologiska genom skulle det bli människans godhet och vad som följer därav – jämlikhet. Utvecklingen tänkes gå mot det goda, rättfärdiga samhället. Alla olikheter skall upphävas, mellan manligt och kvinnligt, gammalt och ungt, högt och lågt och mellan *normalt* och *onormalt*.

Att utifrån denna bakgrund försöka göra antydningar om tidsandan i svenska kyrkan får ses som ett försök som prövas. Det sker av en iakttagare som inte räknas med på grund av avvikande mening mot det självklara. Kyrkans huvudorgan skulle knappast ens överväga att ta in dessa synpunkter och jag kan bara hoppas att mera neutrala media ser det sakliga och uppriktiga och därför ställer sig positiva. Kvinnan som präst och det som hör under regnbågsflaggan har blivit självklarheter i vår tid. De stora kyrkorna, den katolska och de ortodoxa, har en avvikande uppfattning. Förr var män som präster en självklarhet, men då på skriftens och traditionens grund. Nu är kvinnor som präster en självklarhet med hänvisning till rättvisa och jämlikhet. I fråga om relationerna under regnbågsflaggan har på kort tid totalt otillåtet blivit allt är tillåtet och alla dessa relationer har beteckningen kärlek. I båda fallen har oppositionen inom svenska kyrkan argument att framföra för den gamla ordningen utan att döma men med vilja att lyssna.

Det är värdefullt och nödvändigt med ett meningsutbyte i dessa frågor. Det håller inte i längden att med maktmedel låsa fast sig vid ett enda avvisande synsätt. Människor behöver mer vägledning om tro och moral.

Jonas Falck
Helgeandsgatan 9 G
223 54 Lund
070-3990133