

Kära Synodmedlemmar!

Årets andra Synodinformation innehåller:

Andakt av Bengt Ådahl

Program till stämman

Inbjudan till bibelundervisning av Marie Persson , Lennart Sten

Övrig information

Betraktelse

”Då grep de Jesus och höll fast honom” Mark 14:46

Det var vad som hände i Getsemane, när Judas kom dit med soldaterna. För lärjungarna var det något fruktansvärt: Deras Mästare blev gripen som om han var en farlig terrorist. Jesus hade kunnat hindra det, men han låter det ske. Han visste att det skulle ske. Gång på gång hade han talat med lärjungarna om det; att han skulle bli hånad, skymfad, bespottad, slagen ja t. o. m. dödad. Men lärjungarna förstod det inte.

Ända från krubban i Betlehem går det en rak linje till korset på Golgata. Änglarna sa ju till herdarna utanför Betlehem att en Frälsare var född. Och det var nu som Jesu stora frälsareverk skulle genomföras. Det är märkligt hur Gud för sin plan igenom, mitt i människors svek och ondska.

Det är märkligt att Jesus låter sig gripas. Folkhopen som kom ut var beväpnad, men hade inte behövt vara det. Jesus gjorde inget motstånd och tillät inte heller sina lärjungar att göra det. Petrus tänkte visa att han inte svek sin Herre och drog sitt svärd, men Jesus sa: ”Stick tillbaka ditt svärd!” Det är inte fel att försvara sitt land eller rätten med vapen, men man kan aldrig försvara Jesus med svärd. Här sker alltså detta märkliga att han som har all makt ser ut att var fullständigt maktlös. För vår skull avstår Jesus från att använda sin makt och slå ner ondskan, precis som han vid frestelsen i öknen avstod från att använda sin makt till sin egen fördel och göra stenar till bröd.

Den stora hemligheten är att Jesus grips för att kunna befria oss. När Jesus förs bort med bundna händer har det en mycket djup innebörd. ”Skriften skulle gå i uppfyllelse.” Jesus låter sig gripas och bindas för att kunna förlossa, lösa och befria oss. Det var detta som profeterna t ex Jesaja i Gamla Testamentet talat om: ”Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans står blir vi helade.” Våra synder är inget vi kan ta det lättvindigt med. Våra synder är något verkligt, som binder oss. De binder oss till döds, ty syndens lön är döden.

Men nu blir Jesus bunden för att kunna lösa oss. Han blir bunden och går mot sitt lidande och sin död för att kunna förlossa oss och befria oss från syndens och dödens band. Och eftersom Jesus är en fullkomlig Frälsare som vunnit en fullkomlig försoning på korset, kan han fullkomligt lösa oss från alla synder när vi bekänner dem inför honom.

Nu kan vi som kristna människor, genom tron på Jesus, leva som fria och förlösta människor. Vi ska frimodigt använda oss av den möjligheten. Kristus vill ha frimodiga och glada bekännare. Vi får be om detta, låta honom befria oss och utrusta oss med sin ande. Amen

Bengt Ådahl (Artikeln har varit införd i Nordisk Östmissions blad)

Förbönshjälp

Den som önskar få Synodens förbönsärm är välkommen att höra av sig till Lena A-Artman, tel 0709-69 28 87

Nu finns även en namnlista att använda som förbönslista när vi nämner varandra i bön inför Herren

Varmt Välkomna till 2014 års Synodstämma i Roseniuskyrkan på Smala Gränd 5, Stockholm 4-5 april

Tema: **Nattvarden**

Program:

- Fredag kl 15.00 Synodens präster och diakoner inbjuds till en samling för vigda
17.00 Inledning av Synodens ordf Lena A Artman
17.15 Nattvarden förvaltning i församlingens centrum, Göran Beijer
18.00 kaffe/te och smörgås
Därefter stämmans inledning med information från valberedningen
Aftonbön, Jan-Erik Eriksson
- Lördag kl 08.30 Morgonmessa, Mattias Fjellander
kaffe/te smörgås
10.00 Nattvarden bakgrund, Lars Artman
kort paus
Nattvarden på Gratia Dei, Lars Artman
12.00 Lunch på stan
13.30 Stämman fortsätter
15.30 Avslutning, Mattias Fjellander

Motioner skickas till ordf Lena A Artman senast den 25 mars.

Anmälan till: Lena A-Artman, Turabyggev. 5, 286 33 ÖRKELLJUNGA, tel 0709-69 28 87 *el se nedan*

Alla uppmanas att komma till stämman, då vi står inför beslut att lägga ner, eller på något sätt förändra eller dra ner på arbetet.

BIBELUNDERVISNING

När: Lördagen den 10 maj kl 10.00-15.00

Var: Falkenberg, RIA-huset, Stationsg. 14 (intill busstationen, Stationsgrillen o Falkenbergs k:a)

Vad: Bibelstudium: **"Galaterbrevet"**

Vem: Magnus Hagström, präst , Munka Ljungby

Enkel lunch serveras på plats liksom eftermiddagskaffe. Kostnad ca 40 kr/person.

Anmäl gärna senast torsdag 8/5 till Lennart Sten 0738- 49 36 81 eller 0346-201 90

Dag Sandahl har åtagit sig att hantera Synodens arkiv. Medlemmar som har material hemma uppmanas kontakta ordf, Göran Hallberg eller Dag Sandahl.

Uppbyggliga länkar

http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=section&id=14&Itemid=64

Bengt Pleijels blogg Himmelskt söndagsgodis

<http://bengtpleijel.blogspot.se/>

Ekonomi

Gåvor mottages med tacksamhet, samt medlemsavgiften: 200 SEK/pers, 300 SEK/par på postgiro:78 05 51-8

Kontaktpersoner

För att finna andra medlemmar på rimligt geografiskt avstånd, eller för att få tips om gudstjänster inom närområdet, tag kontakt med någon av nedanstående:

Lena A-Artman	0435-44 84 04	lena.a.artman@gmail.com, Skåne/Blekinge
Mattias Fjellander	0371-173 19	mattias.fjellander@spray.se för Småland
Kai Larsen	0702-119015	kai.larsen@svenskakyrkan.se för Gbg stift
Marie Persson	031-824155	mio.p@bredband.net för Göteborgsområdet
Göran Hallberg	0151-303 04	(fax o telefonsvarare) för Strängnäs stift
Hans Gustafsson	08-704 18 07	hans@ziffran.se för Stockholm
Bo Zetterlund	0225-145 40	bo.g.zetterlund@telia.com för Mellansverige
Anna-Greta Norén	0911-71065	ag.noren@spray.se för Norrland