

Prästkontinuitet

– en respons –

G.H:s slutsats ”att pensionerade präster bör leva kvar i 'sin' tidigare församling och söka finna former för att medverka i det kyrkliga livet utan att för den skull konkurrera med nya ämbetsinnehavare” för att ”uppgiften att bära trons liv vidare kvarstår ... så länge vi lever på denna jord” är allt igenom riktig. Detta bygger han på tanken att prästtjänsten är en livslång tjänst vilket också det är helt riktigt. Den heliga Skrift talar – så vitt jag vet – aldrig om ett upphörande av tjänsten. Den talar om ett insättande i tjänsten (2 Tim 1:6. 1 Tim 1:18; 5:22), men aldrig om ett upphörande därav.

Med detta som grund skulle jag här vilja ta fasta på och fundera vidare kring det att prästen bor på den ort där han verkar. Och i förlängningen av det att även församlingen bor på den ort där den verkar och firar gudstjänst.

Jag tror att det är helt rätt att säga, att det finns långt fler goda konsekvenser av det dagliga samhällslivet än vad man kanske först tänkt sig. Detta att en präst bor i samma område som han firar gudstjänst skulle (som sades i G.H:s inlägg) göra att prästen handlar i samma affärer som de övriga i området. Han kanske är med i en idrottsklubb som en del andra. Han städar tillsammans med grannarna på kvarterets årliga städdag osv. Han får kort och gott kontakt med människorna i sin närhet och redan där får alla de han möter en liten inblick i Kyrkan genom denne Kyrkans representant.

Vi kan med rätta säga att detta är diakoni. Må hända i en väldigt enkel eller ringa form, men ändå diakoni. Prästen finns där, på plats. Han är nära och människorna vet om det. Om man behöver hjälp med något, eller låna något osv, så kan man i alla fall alltid gå till prästen. För han finns där, i samma område som man själv. Han är inte långt borta, han är nära. Och varhelst prästen är nära, där är Kyrkan nära. Och varhelst Kyrkan är nära, där är Kristus själv nära. Kristus kommer alltså nära människorna, i det att prästen kommer nära människorna.

Om vi nu tänker oss att där på orten också finns en församling som prästen tjänar. De firar gudstjänst på söndagarna, kanske någon veckomässa osv. Vad spelar det för roll om församlingen bor på någon annan ort än den där de firar gudstjänst?

Jag tror att det spelar precis samma roll som om prästen bor på en annan ort eller inte. Om församlingen bor på en eller flera orter och firar gudstjänst på en annan, så kan människorna utanför församlingen visserligen se en större mängd bilar utanför kyrkan på söndagsförmiddagarna än annars, men egentligen inte så mycket mer.

Om däremot församlingen, eller i alla fall en del av den, bodde på samma ort som den firade gudstjänst, så skulle den helt plötsligt integreras med alla de som ännu inte är i församlingen. Församlingen skulle då, precis som prästen, handla i samma affärer som de övriga i området. De skulle kanske vara med i samma föreningar som andra. De skulle gå på samma restauranger i området och göra allt möjligt som också alla de andra på orten gjorde. Och om någon skulle behöva låna något, eller få hjälp med något, så kunde man ju alltid fråga någon i församlingen. För de hade inte bara kunskap till att hjälpa, utan de fanns där på plats och kunde rent konkret ge hjälpen. Vi kan

igen säga att detta är diakoni. Även om det kanske inte utförs av en diakon så är det ändå diakoni. Församlingen finns där, och människorna vet om det. Församlingen är, precis som prästen, inte långt borta, utan nära. Och där församlingen är nära, där är Kyrkan nära. Och där Kyrkan är nära, där är Kristus själv nära. Kristus kommer alltså nära människorna, i det att församlingen kommer nära människorna.

Jag undrar om inte denna prästens och församlingens tjänst är en nyckel in i Kyrkan för den som kanske aldrig varit där. En glimt genom fönstret in i den stora högtidssalen, där reningens bad står berett, och nådens bord är dukat. Allt är förberett. Men för att människor skall få se det, så måste de ges möjligheten därtill. Och den kan ges, åtminstone delvis genom en så ringa sak som att präst och församling bor på samma ort som de firar gudstjänst och så görs tillgängliga för människorna runtomkring dem.

O.W