

2. Skiss angående öppet sockenbud I Själens Nöd.

Herren Kristus har sänt tjänare åt evangeliet, däri ligger kraften. Det ankommer varje lärjunge att be om Guds frälsning i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. När svaret på den bönen uteblir i det ordinarie gudstjänstlivet – idag kan församlingskyrkor hållas stängda (många skulle kunna användas mer!) – går ropet vidare, för det är konstituerande i församlingen att Ordet och sakramenten görs tillgängliga. Varje döpt bekännare är en levande församlingscell. Varje enskilt rop vittnar om liv. Prästen kan komma hem. Det kan bli ett öppet sockenbud.

Insikten om betydelsen av faktiska platser för gudstjänst och liv i kyrkan har länge försvagats. Varje hem som bjuder in Kristus är en del av kyrkans hus. Hemmet är som en kyrkcell. Utan hem blir det ingen församling. Men kyrkan är alltid större än ett hem. Kyrkan är större än kyrkolokalen. Att mässa firas i hem görs inte för att markera distans till någon utan alltid i gemenskap med närmaste församling. Mässan är i grunden ett livstecken!

Den som står för hemmet/hyran är också husvärd. Om fler kommer med är det rimligt att fler bidrar ekonomiskt till omkostnaderna, typ ev. resan för prästen, liksom kollekt till annat ändamål. Men ny församling formas först då man tar avstånd från befintligt gudstjänstliv och försummar den medlemsavgiften. Lokalförsamlingens mässa/ordning är utgångspunkten här.

När kyrkoherden inte kan sörja för alla levande grenar blir utsattheten tydlig. Hur få en uppfattning om en enskilds värdskap, var kan jag få råd? *Svenska kyrkans Fria Synod* <http://synoden.se/kontakt.html>, som samtalar om denna information, kan vara en resurs när det gäller att hitta vettig präst och stöd till enkel revision för att slippa bilda förening.

En husvärd behöver enskildas och andra kyrkcellers stöd. En kyrkcell kan och ska inte vara utan biskopsstav även om vi nu inte möter ordinarie biskop som offentligt kan stödja traditionella grenar och plantor av Svenska kyrkan, vilka därmed skärs bort. I alltför många strukturuomvandlade pastorat har avståndet mellan kyrkoherde och söndaglig gudstjänst blivit stort. Det behövs fler kontaktytor!