

## Guds rike eller reinkarnation

### Guds rike.

Huvudbegreppet i Jesu förkunnelse är Guds rike. Det glada budskapet om att detta rike (himmelriket) är nära sammanfattar vad Jesus menar med evangelium. Matt. 4:17, 10:7, Mark. 1:14-15. Begreppet förekommer 120 gånger i evangelierna, om man medräknar de 32 ställen hos Matteus där denna som synonym till Guds rike använder ordet *himmelriket*. (Se Ill. Bibellexikon, sp 4648). Guds rike har sin grund i att Kristus kom. Medborgare i detta rike blir kallade under tiden mellan Jesu himmelfärd och hans återkomst. När Kristus kommer tillbaka, skall riket bryta fram synligt i sin fulla kraft. Livet i detta rike kallas andligt eller evigt. Det uppenbaras genom Kristus, är en gåva av Gud och fås genom tro på Sonen, Joh. 3:36.

Detta var länge kyrkans huvudbudskap och fanns mer eller mindre starkt hos människor i vårt land, i deras tänkande om vad som följer efter detta jordiska liv. *Av jord har du kommit – jord skall du åter bli – Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.* Den döde kom till himlen, så tänkte man, även om få var medvetna om hur fast detta var knutet till tron på Kristus. I takt med att tron och kunskapen om tron, av skilda orsaker, starkt har minskat hos människor, söker de efter svar på annat håll. Ateismen och materialismen har tagit över men hos folk i allmänhet finns nog hoppet och längtan efter mening och liv i någon form kvar.

### Reinkarnation.

Reinkarnation eller själavandring är en föreställning som finns i olika kulturer världen över men när man hör ordet förknippas det oftast med hinduismen och buddhismen. Här finns sedan gammalt tron att själen eller människans identitet förs vidare när vi dör till en ny kropp, människa eller djur. Avgörande för vad en människa återföds som är hennes karma, goda eller onda gärningar. Buddhismen talar om återfödelsens kretslopp som något ont som måste brytas vilket kan ske genom olika tekniker och medför att livet upphör. Denna reinkarnationstro har nått oss i en modern variant och är en ingrediens i vad som kallas New Age. Här är det dock endast fråga om återfödelse från människa till människa.

För några år sedan kunde man läsa i Sv. D. (28.12. 2015), en debattartikel med rubriken *Växande tro på återfödelse utmanar kyrkan*. Den var skriven av biskop emeritus Bengt Wadensjö. Han skriver att undersökningar visar att mer än en tredjedel av svenska folket som helhet och mer än två tredjedelar av landets ungdomar tror på reinkarnation. Wadensjö hävdar själv att det finns flera belägg i Nya testamentet som bara kan tolkas som att Jesus räknade med reinkarnation. Som ett exempel anger han att Jesus räknade med att profeten Elia var återfödd till jorden i Johannes döparens gestalt. Därmed, menar han, har frälsningen ersatts av en ny syn. För många i dag är frälsning liktydigt med ett inre lugn och en harmoni, en subjektiv upplevelse i nuet. Återfödelsetron är ofta förknippad med tron på ödet, att allt är förutbestämt, tron på healing och astrologi. Detta är vanligare bland kyrkligt aktiva än hos folket i sin helhet.

### Inomvärldsliga önsknningar – Jesu löfte.

Det är tydligt att inkarnationstro är människors önskan att få stanna kvar här på jorden. Med ständiga återfödelsor är man dock tillbaka i kretsloppet som aldrig tar slut och som buddhismen vill bryta och ta sig ut ur. Att den har fått en sådan utbredning även hos kyrkfolk tyder på en utebliven, undermålig eller suddig undervisning som är alltför öppen och oklar. Den kristna frälsningen går utöver livet här och är ett annorlunda liv, ett liv som evigt består. Det är inget vi har tänkt ut, snarare något helt ofattbart. Det följer inte automatiskt när vi dör utan måste vinnas här för att bestå. Det är att tro och lita på och göra och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.